

YOU'RE HERE FOR THE BEATLES

(+dvd)

Fred Hekket, Fred van Lier, Jan Verstegen

Uitgeverij Walewein, €16,50

ISBN 9077969020

Oh weemoed, diepe weemoed, die komt met de jaren. Drie oudere jongeren besluiten tot een bedevaartstocht naar Liverpool. Waarom nu pas, veertig jaar te laat, vragen ze zich voortdurend af tijdens hun met militaire precisie voorbereide expeditie – goddank beschreven met een knipoog. De pelgrims zien zichzelf door de stad banjeren, langs de woonhuizen, de scholen, de kroegen, langs de verplichte nummers Penny Lane en Strawberry Field, maar ook langs minder voor de hand liggende locaties. Newcastle Road nr 9 bijvoorbeeld, waar Lennon de eerste jaren van zijn leven woonde, terwijl iedereen altijd op het huis van tante Mimi op Menlove Avenue afrent. Of het naar-geestige, half dichtgetimmerde Rosebery Street, waar The Quarry Men ooit optraden, staande op een kolenlorrie en waar het drietal vergeefs de exacte locatie van het podium poogt vast te stellen. Maar bij St. Peter's Church Hall lacht het geluk hen toe. De dienstdoende koster opent de deuren naar het zaaltje waar McCartney voor het eerst kennismakte met Lennon en zijn bandje. Interieur en podium verkeren nog in onveranderde staat. Gewijde grond dus. Een even ontroerende als aanstekelijke voetreis door Liverpool. Mooi gedaan, jongens. Wij gaan ook.



onderwijzeres op een platteland-
school krijgt er naarmate de jaren

en *no future*. Dat waren de slogans
en zijn nog altijd de clichétyperin-

